

V R I E N D E N L I E D

Vandaag is 't feest voor 't Zilver Paar
Getrouwd sinds vijf en twintig jaar
De blijdschap is hun aan te zien
Contenter nog als toen misschien;
Na vijf en twintig jaar
Is 't nog reuze voor mekaar.

Toen op dien dag sprak Nanda klein:
„Eindelijk Leen ben je de mijn’
Lieve jongen, het spijt me zeer
Ik heb je vast, en ik los niet meer.”
En ze hield haar woord spontaan,
't Is mirakel best gegaan.

Wij vieren nu hun Zilveren feest
Ik ben nog nooit zoo blij geweest
De grenzen over, - een moeilijk ding -
Ik ben er door, „God save the King”
En door Herman's hulp alleen
Vlogen we over het water heen.

Eigenlijk ben ik wat bedeesd,
Ik hoor niet bij dit reuze-feest
Maar Aad stond eensklaps voor m'n neus,
Ik moest mee naar Delft, ik had geen keus.
Daarom vraag ik het Zilver Paar
„If you please, vergeef me maar”.

Bij het heengaan sprak mijn lieve vrouw:
„I'm sorry, maar ik kan niet mee met jou,
Zoo'n motortocht is teveel gesjouwd,
Ik ben daarvoor te fijn gebouwd
Maar wensch het Zilver Paar
Nog menig, menig jaar”.

Ook heb ik de wenschen bij elkaar
Van Lida, Henny en Gerard.
Geen van de drie kon met me mee,
Maar wenschen U een „happy day”
En dan nog menig jaar
Gelukkig met elkaar”.

Tante Nan en Come Lee
We vieren feest, het is oké.
Maar als dat feesten is gedaan,
Dan zal het leven verder gaan,
En of je wilt of niet,
Nog vijf en twintig in 't verschiet.

Je haar is wit, je zaak kapot,
De schuld daarvan - die Nazi-zot -
Maar verf je haar, wat zwart eraan,
En begin maar weer van vooraf aan;
Sta moedig weer paraat,
Je hebt een goede hulp aan Aad.

Als het winter wordt met felle kou
Zorg dan maar weer goed voor je vrouw.
Zoekt ieder houtje, iedere spaan,
Maar laat in Delft de boomen staan;
Sleep al de zolder op,
Want zonder vuur, dat is een strop.

De demping is nu ook gedaan,
Je moet niet meer de kou in gaan.
Roep niet meer: "To, doe uit dat licht,
Doe potver... die gordijnen dicht".
In plaats van in de kou,
Kruip liever warm bij je vrouw.

Mijn lied is uit, mijn brein is leeg,
Als ik meer wist, denk niet dat ik zweeg.
En zing nu allen tot besluit,
En brul met mij de wensch nog uit:
"Lang leve 't Zilvren Paar"
"Lang leve 't Zilvren Paar".

DE GILDE VIERT:

Borrellied.

Ons Vader lacht
Ons Moeder smacht.
Zij hebben ons dit feest gebracht
Dat wij nu heden vieren
Zij deelden steeds hun lief en leed
Veel zorgen aan elkaar besteed
Daar mag wel op geklonken
De wijn die moet dus uit de kan
Daar lusten wij wel emmers van
De blauwe knoop moet in de ban

Hoog 't glas
Hoog 't hart
Hoog 't lied.

De vreugde rijst
De stemming stijgt
Nu ook 't glas en toast en neigt
Naar 't paar om te klinken
Wie houdt niet van een goed glas wijn ?
De kniezerd laten we d' azijn
Och laat ons Bacchus kiezen.
Een puike borrel dat is fijn
Een ouwe klare verhoogt de gijn
Dat moest ons daag'lijks drankje zijn.

Hoog 't glas
Hoog 't hart
Hoog 't lied.

De lach, die schalt
De kurk, die knalt
Een leeg glas op dit feest niet valt
Daar gruw ik van, dus vullen
Wij zijn vandaag hier voor de lol
Al stijgt de roes soms naar mijn bol
Wij zijn nu uitgelaten.
Zo'n Bols of Vlek ligt in mijn lijn
'k Wil er levenslang gestraft mee zijn
Al heb ik morgen harenpijn.

Hoog 't glas
Hoog 't hart
Hoog 't lied.



LOFLIED OP DE THEE.

Melodie Bruderlein
trink.

Op d' Haagweg staat een heel aardig huisje
Zoo knus als geen ander O nee!
In dat huis woont een reuze meneertje
hartstocht'lijk minnaar van thee.
Die heer is ook heel erg voorzichtig
En bezorgd dat zijn hartje niet slijt.
"Is niet goed voor mijn hart" is zijn slagwoord
Als hem koffie of bier wordt bereid.

Refrain.

Daarom zingt, zingt allen nu mee
een hiep hiep hoera voor de thee.
en klinkt klinkt allen nu mee
op Vader's geliefkoosde thee.
lang leve de theepot lang leve de thee) bis.
en suiker en melk leven mee.)